



Flip Flappend

ik zie hoe de zon sist in het water  
hoe haar rood vermengt met geel  
langzaam kopje onder gaat

een meeuw zingt haar laatste lied  
terwijl de zon op adem komt

Ik ren en vlieg het zoute zeewater in  
een golf neemt me mee  
hoe ik dan flip

als mijn gedachten verdwijnen

© Gisele Vranckx

© Gisele